

wereldpoëzie vertaald

hoe wordt  
het hier laat,  
mort een mond  
tot een erwt  
en een graat  
op een bord,  
-hoe komt  
het hier rond.

nor

de ster aan de hemel,  
het vuur op de aarde,  
de as van de stookplaats  
de blik in de ogen  
zijn wolk  
en rook  
en dood.

rituele zang

zo veel komt  
neer op  
een rode krui  
wagen  
glazig van regen  
water  
naast de witte  
kippen.

slak:  
miniem maatlint  
waarmee God de velden meet

slak

ieder kind ruikt afgebrand  
afgebrand steriel  
ieder kind is van marmmer  
het beweegt  
voor wie zullen wij knielen  
alleen voor God

lees 64

het glas breekt  
en de tand valt uit.  
het kleed scheurt  
en het oog verzwakt.  
sleutel en knoop gaan te loor  
en de lust vergaat.  
de kaars brandt op  
en het bloed wordt traag.  
de lamp stort neer  
en het hart staat stil.

-

wee mij en u  
wee onzer.

slotgedicht